

BEVIDSTHED...

Man har brug for at forstå
at man er blevet programmeret
da vi var unge fortalte man os hvad der er vigtigt
- penge, succes, en smuk og betydningsfuld livsledsager,
et godt arbejde, venskab, åndelighed – alt muligt
medmindre du opnår det bliver du ikke lykkelig
fortalte de os

Når først man er blevet overbevist om det –
og det er sunket ned i underbevidstheden –
det er blevet præget ind i ens væsens rødder –
så er man fortabt.. man ræser efter det...
ingen har lært os andre måder at blive lykkelig på
- og hvordan skal jeg dog kunne være lykkelig
når jeg ingen penge har?

- den ene person har en mill i banken,
men føler sig utryg,
en anden har praktisk taget ingen penge
men ser slet ikke ud til at føle nogen som helst utryghed..
de er programmeret forskelligt..
det er det hele.

Formaninger er til ingen nytte.
Man har brug for at forstå
at man er blevet programmeret!
at man er blevet hjernevasket
at det er falske overbevisninger

Man har brug for at se det der, som er falskt
Se det som er fantasi, en illusion..

Verden, magt, prestige, sejr, succes, ære osv
er uvirkeligt, ikke-eksisterende ting
Du opnår verden, men du fortaber din sjæl.
Hele dit liv er tomt og sjælløst
Der er ingenting i det...

Der er kun én vej frem, og det er at blive afprogrammeret!

Hvordan gør man det?

Ved at blive bevidst om programmeringen
- og angsten og følelserne bag, som du ikke selv får øje på -
og komme til at forstå.

Du kan ikke forandre dig ved at anstrenge dig med din vilje

Du kan ikke forandre dig ved at ændre idealer

Du kan ikke forandre dig ved at opbygge nye vaner

Du kan ikke tænke dig til forandringer

- din opførsel forandrer sig måske,
men du gør ikke...

Du forandrer dig kun gennem opmærksomhed og forståelsen af
at:

Handle ærligt ud fra det du mærker i din krop og det du føler for
og det du intuitivt fornemmer.

Ikke det du tænker – man kan meget let komme til at tænke og tro,
at man føler for dit og dat...det er en smutter!

Gå i stedet for for at lære dig at mærke, føle og fornemme!

Det er det der er ægte dig, så går du den vej du er beregnet til og
som giver dig et problemfrit liv.